

emeğin birliği

fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak..!

Bir Gün Gelecek: Herkes Yaptıklarının Hesabını Bir Bir Verecektir!

Yayına başladığından bu yana, Emeğin Birliği, Marksizm - Leninizmin temel ilkelerine dayanarak, proletaryanın sosyalizm uğruna mücadelesinin ve demokratik devrimin karşımıza çıkardığı sorunların çözülmesi, ve işçi sınıfının bağımsız siyasi çizgisinin saptanması ve hayata uygulanması yolunda, ve her türlü oportünizme karşı ideolojik mücadele içerisinde, geliştirdiği tutarlı siyasi görüşleri ortaya koymaktadır. Bu ideolojik ve siyasi gelişim, kaçınılmaz olarak, hayatın pratiğinde de yansımakta ve her geçen gün, daha fazla sayıda sınıf bilinçli işçi ve emekçi, bu siyaset etrafında birleşmekte ve mücadelesini güçlendirmektedir.

Bu ise, çok doğal olarak, devrimci hareket içerisine çöreklenmiş her renkten oportünistlerin, devrim simsarlarının, Emeğin Birliği siyasetine ve bunu savunanlara karşı, hergün biraz daha fazla yazılı, sözlü ya da fiili olarak, yalan, küfür ve saldırı kampanyasına girişmelerine ve giderek bu saldırıların arsızlaşmasına neden olmaktadır. Ancak, Emeğin Birliği bunu gayet tabii karşılamaktadır. Çünkü: Emeğin Birliği, oportünizme karşı mücadelesini, her akli selim sahibinin yapacağı gibi, bilimsel sosyalizme dayanan ve siyasi görüşlerin bilimsel eleştirisini hedef alan bir ideolojik mücadele temelinde oturtmuş olmasına rağmen, oportünizmin de, kendisine karşı mücadeleyi aynı temel üzerine oturtmasını beklemeye hakkı olmadığına bilincindedir. Çünkü: oportünizm böylesi bir ideolojik mücadeleyi veremez, bu onun tabiatına aykırıdır. Oportünizm, ideolojik ve siyasi yönden sıkıştırıldığı anda, yukarıda sözünü ettiğimiz temel üzerinde bir ideolojik mücadeleden kaçır, ve yalan, küfür ve saldırı minderinde güreş tutmayı yeğler!..

Emeğin Birliği, bugüne kadar, farklı oportünist çevrelerden kendisine ve geçmişine karşı girişilen sayısız yalanlara, ithamlara ve saldırılara maruz kalmıştır ve bugün de kalmaktadır. Fakat, Emeğin Birliği bu türlü arsızlıkları ve hayasızlıkları bugüne kadar pek önemsememiş ve tutmuş olduğu yolu bir kenara bırakarak bu türlü haysiyet fukarasıyla ağız dalaşmasına ve boş tartışmalara girmeye gerek görmemiştir. Çünkü, şunu iyi bilmektedir ki: sınıf mücadelesinde, faşizme karşı tutarlı ve tas-tamam bir demokrasi uğruna mücadelede devrimci proletaryanın karşılaştığı sorunlar ve güçlükler, bu türlü sapisiliklerle boş ve anlamsız tartışmalar yolundan çözümlenemez. Bunların çözümlenebilmesinin biricik yolu, işçi sınıfının ve diğer emekçi tabakaların sağlam ve tutarlı siyasi hedefler uğruna mücadelede ideolojik, siyasi ve örgütsel gelişimini hızlandırmak amacıyla daha yoğun bir çalışma içerisine girmekten geçer.

Ve diğer taraftan, Emeğin Birliği şuna sonuna kadar iman eder ki: devrim bir gün mutlaka gerçek olacaktır. İşte o zaman, herkes ettiklerinin hesabını bir bir vermek durumunda kalacak ve hiç kimse kaytarıp da yakasını devrimden kurtaramayacaktır. Bu kesin inancından dolayı, «it ürür kervan yürür» atasözünde olduğu gibi, Emeğin Birliği, tutmuş olduğu kararlı yolunda yürüyüp o günlerin bir an önce gelmesi uğruna mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Emeğin Birliği, yukarıda sözünü ettiğimiz türden bir saldırı ve itham kampanyasına, geçen hafta içinde bir kez daha maruz kalmıştır. Bu ayın başlarında Gaziantep'te meydana gelen ve bir İGD üyesinin ölümüyle sonuçlanan bir olayla ilgili olarak, İlerici Gençlik Derneği (İGD), bir bildiri yayınlamış ve bu bildiri «Politika», vb. gazetelerde de yer almıştır. Aynı gün, DİSK Sekreteri Mehmet Karaca'nın da aynı mealde bir beyanatı yayınlanmıştır.) İGD'nin bildirisinin esas bölümü şöyledir:

«Gerici-faşist güçlerin sol içerisindeki uzantısından, goşist-Maocu Emeğin Birliği —aslında CIA ve MİT'in birliği— grubundan tabela sendikası İplik-İş Genel Başkanı Hasan Budak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sefer Sarıkurt'un bulunduğu 8-10 kişilik bir grup, İGD üyesi işçi ve Lastik-İş temsilcisi Atilla Karataşlı'nın yollarını kesmişler ve silahlarını çekerek vurmuşlar, Fevzi Türbeci kurtarılamayarak ölmüştür.»

İşte İGD, yayınladığı bildiriye, Emeğin Birliği'ni böyle tanımlamış: «gerici-faşist güçlerin sol içerisindeki uzantısı», «goşist-Maocu» ve üstelik, «CIA ve MİT ajanlarının birliği»!..

Biz yine, yukarıda ortaya koyduğumuz anlayıştan hareket ederek, bu beslemelerin Emeğin Birliği hakkında yapmış olduğu bu tasvir karşısında gülümseyip geçmek ve herhangi bir anlamsız ve boş polemige girmemek niyetindeydik. Zaten, böyle gayri-ciddi unsurların bu kadar aşağılık dalaşmalarıyla uğraşacak ne vaktimiz vardı, ve ne de bir sürü önemli ideolojik ve siyasi sorun dururken, gazetemiz sayfalarında böyle boşa harca-yacak yerimiz vardı.

Ancak, İGD'nin bildirisi ve DİSK Sekreteri Mehmet Karaca'nın beyanından sonra, çeşitli çevrelerden ve gruplardan devrimciler, bizim bu konudaki görüşlerimizi öğrenmek için sık sık gazetemize başvurduklarından, bu açıklamayı yayınlamak gereğini duyduk. Biz burada, esas olarak, Emeğin Birliğine karşı girişilen bu kampanyanın arkasında yatan temel nedenleri kısaca belirteceğiz.

İyice bilinmektedir ki, Emeğin Birliği'ne karşı yürütülen bu saldırı ve karalama kampanyasını planlayan ve örgütleyenler İGD'li beslemeler değildir; onlar tek başlarına ne böylesi bir şey eüret edebilir ve ne de becerebilirler. Onları böyle bir hareketin içine sokanlar, aslında onların ağababalarıdır.

Oportünizmin derin batağında yüzen o ağababalardır ki, Emeğin Birliği'nin kendilerine karşı, devrim anlayışı, burjuvaziye ittifak politikası sendikal ve demokratik mücadele ve örgütlenme anlayışları üzerine yönelttiği bilimsel temellere dayalı eleştiriler karşısında, keyifleri kaçmış; Marksizmin sert ve kesin gerçekleriyle yüzyüze getirildiklerinden dolayı, artık işlerini eskisi gibi rahat yürütemeyeceklerini anlamaya ve bu nedenle de giderek hırçınlaşmaya ve yalan, küfür ve fiili saldırılarla Emeğin Birliği'nin eleştirilerine karşılık vermeye başlamışlardır.

(devamı arka sahifede)

Emeğin Birliği, bu ağababalarla yeni karşılaşmadığı ve ta eskiden beri tanıdığı için bu tavırlarını yadırgamamaktadır. Çünkü, bunlar, «ideolojik mücadele»lerini eskidende aynı yöntemlerle sürdürürlerdi. Mesele, 12 Mart faşizmi döneminde, faşizme karşı yiğitçe direnen devrimcileri «anarşistler, maceracılar, ajanlar» şeklinde adi küfürlerle karalamaya çalışırlardı. Hatta bu namus düşkünleri, tıpkı şimdi yaptıkları gibi, o zaman da, Deniz, Yusuf ve Hüseyin 1971 sonlarında yargılanırken, borazancılık yaptıkları radyodan, «ajanlar ajanları yargılıyor» gibi alçakça laflarla devrimin yiğit evlatlarına rahat köşelerinden küfürler yağıdırıyorlardı. Yukarıda belirttiğimiz gibi, o zaman da, bu iblisce saldırılar karşısında susmaya ve yolumuzda yürümeye devam ettik. Çünkü şimdiki gibi, o zaman da inanıyorduk ki, bu namussuzlukların hesabı birgün mutlaka sorulacaktır ve o günler pek uzak da değildir.

İGD'li beslemelerin ve onların ağababalarının Gaziantep ve çevresinde girişmiş oldukları küfür, saldırı ve ihbarcılık kampanyasının nedenleri de aynıdır. Özellikle son aylarda, bu bölgelerde, seçimler sırasında Emeğin Birliği'nin işçi sınıfının bağımsız siyasetini yükseltmesi ve bu siyasetin sınıf bilinçli işçi ve emekçilerin geniş yığınları tarafından benimsenmesi hem CHP kodomanlarının ve hem de onların gölgesine sığınmış bir avuç İGD vb. oportünistlerin rahatını kaçırmış (!) ve bu oportünistler CHP kodomanlarıyla tam bir blok kurarak Emeğin Birliği'ne ve onun siyasetini savunan işçi ve yoksul köylülere karşı yoğun bir küfür, saldırı ve provakasyon hareketine girişmişlerdir. Bu burjuva yordakçıları, bir taraftan, «Emeğin Birliği ve onun desteklediği bağımsız adaylar AP'ye satılmıştır, yüzbinlerce lira para almışlardır», «bunlar, gerici-faşist güçlerin maşalarıdır, oyları bölmek istiyorlar», gibi namussuzca bir yalan ve küfür kampanyasına girmişler, ve diğer taraftan CHP'li fedailerle birlikte sosyalist işçi ve emekçilere karşı silahlı ve sopalı saldırılarda bulunmuşlardır. Örneğin, 27 Mart'ta Ecevit'in seçim mitingi sırasında, Emeğin Birliği'nin sloganlarını yükselten ve bu doğru sloganlar vasıtasıyla mitingteki geniş emekçi yığınlarını kendi taraflarına çeken 10-15 bin civarındaki işçi ve emekçi kitlesine karşı, CHP'nin silahlı ve sopalı fedailerıyla birlikte İGD'li beslemeler, «vurun faşistlere» «faşistler saldırıyor» şeklindeki adi aldatma taktikleriyle saldırmışlar ve altı devrimci işçiyi ağır yaralayarak hastanelik etmişlerdir. Kısacası, bu beslemeler, proleter-sosyalistlere karşı burjuva reformistlerle hem siyasi hem de pratik eylembirliğini iyice pekiştirmişlerdir.

Bu kampanyanın diğer önemli bir nedeni de, DİSK II. Bölge'ye (Güneydoğu Bölgesi) bağlı sendikalarda DİSK'in oportünist ve sosyal-demokrat yöneticilerine karşı hızla gelişen, sınıf sendikacılığı temeline dayalı sosyalist muhalefettir. DİSK üst yönetimi, bu bölgedeki sendikaların yönetimini artık eskiden olduğu kadar kolaylıkla elinde tutamamakta ve etkisini devam ettirmek için giriştiği burjuva ayak oyunları ve tepeden inme yöntemleri, artık, sendika tabanını oluşturan işçi yığınları arasında güçlenen bir sosyalist muhalefetle karşılaşmaktadır. Özellikle, bu aylarda yapılması gereken II. Bölge temsilciliği seçimi ile ilgili çalışmalar sırasında, DİSK üst yönetimi bu durumu daha açıkça görmüştür. İşte, oportünist sendika ağalığına karşı gelişen ve sınıf bilinçli işçilerin yönlendirdiği bu muhalefet içerisinde, büyük bir kesimin Emeğin Birliği'nin siyasi ve ekonomik mücadele ve örgütlenme anlayışını benimsemesi, DİSK üst yönetimini, İGD beslemelerini ve onların ağababalarını daha da telaşa düşürmektedir. Pek tabii, bu gedikli oportünistler, sendika içi mücadeleyi sağlam bir sınıf siyaseti ve ideolojik mücadele temeline yürütemeyecekleri için de, yazının başında değin-

diğimiz mücadele yöntemlerine başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Kendileri başvursalar sadece, yine amenna!. Üstelik, çeşitli provakasyon ve kışkırtma oyunları ile sosyalist muhalefeti ve bu arada Emeğin Birliği'ni de aynı «mücadele» anlamına çekmeye ve ondan sonra da ihbarcılık yöntemleri vasıtasıyla bu muhalefeti güç durumda bırakmaya çalışmaktadırlar. Örneğin, bu sıralarda, İGD'li beslemeler ve onların yandaşları, «Emeğin Birlikçileri karar almışlar, İGD'lileri vuracaklar», vb. yaygaralarla ihbarcılık yapmakta ve Emeğin Birliği siyasetini savunanları provakasyona getirmeye çalışmaktadırlar.

Korkmayın delikanlılar! Emeğin Birliği ve onun siyasetini savunanlar böyle bir şey yapmazlar ve yapanlara da kesinlikle karşıdırlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Emeğin Birliği, devrimci hareket içerisindeki çeşitli görüş ve akımlar arasında sürdürülen mücadelenin sadece ideolojik mücadele ile sınırlandırılması gereğini savunmakta ve bunu pratikte kararlılıkla uygulamaktadır. Çünkü farklı görüşler arasında mücadele, ideolojik mücadele sınırları dışına çıkarıldığı ve hele zor ve şiddet yöntemlerine başvurulduğu takdirde, bu ancak faşizm ve tüm karşı-devrimci güçlerin işine yarar verilecek bu tür mücadeleler, büyük provakasyon tertip edebilmek için tetikte bekleyen karşı devrimcilerin işine yarayacaktır.

Bunun için, Emeğin Birliği, bu türlü tahriklere hiçbir zaman kapılmayarak, oportünizme karşı mücadelede tutmuş olduğu yola, yani ideolojik mücadele yoluna devam edecek ve bundan başka hiçbir mücadele yöntemine başvurmayacaktır; başvurmaya kalkanlara da kesinlikle karşıdır.

Kısacası, İGD'li beslemeler ve onların ağababaları: bizi oyna getiremezsiniz; yani kendi mücadele alanınıza çekemezsiniz. Tersine biz, bugüne kadar sürdürdüğümüz ideolojik, bilimsel eleştiri kampanyasıyla, sizleri devrimci işçi yığınları içerisinde söküp atacağız. Eğer varsanız böyle bir ideolojik mücadeleye, bırakın bu türlü küfür ve yalan edebiyatını, bırakın kabadayı yöntemlerini, ve bize karşı ideolojik eleştiri kampanyasına girişin, eğer böylesi bir mücadeleye varsanız, daha bugünden, Emeğin Birliği'nin siyasi görüşlerini ve sizlere yönelttiği ideolojik eleştirileri, Marksist ilkeler temelinde cevaplamaya ve görüşlerinizi açıkça savunmaya başlayın. Ve hiçbir zaman da Emeğin Birliği'ne karşı saldırı, ihbarcılık ve küfür kampanyasına tevessül etmeyin; Çünkü, Emeğin Birliği, başkasına benzemez; şimdiye kadar ensesine vurup ekmeğini elinden almaya alıştığınız diğerlerine benzemez!..

Ve eğer varsanız namuslu bir sınıf sendikacılığına: sendikaların merkez ve şube yönetimlerini elde tutmak veya ele geçirmek için başvurduğunuz, baskı ve zor yöntemlerine, tabandaki sınıf bilinçli işçilere karşı, lumpen, serseri ve işçi sınıfı haini süprüntülere dayanma ve bu gibileri tepeden yönetime atama taktiklerine başvuracağınıza, proletaryanın bağımsız sosyalist siyaseti doğrultusunda sağlam ve tutarlı siyasi ve iktisadi talepleri ortaya koyarak, geniş sınıf bilinçli işçi tabanına kendinizi kabul ettirmeye çalışın. Yok bu yoldan değilse, zor ve baskı yöntemleriyle sosyalist muhalefeti susturma yolundan gitmekse niyetiniz, yine siz bilirsiniz; ama o zaman da, bu şiddet ve baskı yöntemleriniz geri tepince, ağlayıp sızlamaktan vazgeçiniz. Çünkü, halkımızın dediği gibi: «Ürümünü bilmeyen it, sürüsüne getirir kurt!»..

İGD'li beslemelerin ve ağababalarının giriştikleri son yalan ve küfür kampanyasıyla ilgili olarak söyleyeceklerimiz kısaca budur.

**emeğin
birliği**

Aylık Siyasi Gazete — Sahibi : E. Sabri İpekçi Sorumlu Müdür: Hacı Kılıç — Yönetim yeri: Dr. Mecit Barlas İşhanı p/48 Gaziantep — Yazışma adresi: P.K. 192 Beyazıt-İstanbul — İstanbul dağıtım Şb: Çemberlitaş Evkaf sokak No:2/12 Çemberlitaş/İstanbul — İstanbul Dağıtım: Renk Dağıtım — Dizgi: EVREN MATBAASI — Baskı : KÜLTÜR Matbaacılık — B. Tarihi: 20 Temmuz 1977